

KARANTÄNSTATIONEN PÅ KÄNSÖ

GÖTEBORG-KÄNSÖ-ÖNNEREDS BRYGGA

GRUPPRESA

Samtidigt som de båda handelsmännen sätter sig till rätta, sprakar det till i svavlet som tänts i rännan. Pesten sprids men affärerna fortsätter.

Från Maritiman går dagens spännande färd förbi Asperö, Brännö och Köpstadsö innan vi lägger till på Käsö. Här får vi höra guiden berätta om den fantastiska historien kring Käsö som karantänstation, en anläggning som stod färdig 1771.

När gula febern spred sig och Sverige ökade handeln med smittade länder i världen blev behovet av karantänstalter i landet akut. Käsö blev en av Sveriges fem anstalter, med ett perfekt läge i yttre skärgården och granne med Vargö håla där ostindiefararna hade sin station. Eftersom ön också var obebodd fanns minimal risk att ön var smitthärdad.

Vi får berättat för oss hur handelsmän och resenärer fick sitta i karantän på Käsö i fyrtio dagar och vi besöker den idag troligen enda i världen bevarade Parloiren. Byggnaden användes som samtalsrum där besökare kunde träffa och samtala med de som var intagna i karantän, både privat och i affärer. Rummet, som är delat på mitten av en ränna, har stänger och galler på var sin sida för att minska smittorisken. I rännan eldade man med svavel för att ta död på smittämnen i luften.

Efter en historisk tillbakablick hamnar vi mitt i ”snobbrännan” och glider förbi Styrso Bratten mot Önnereds brygga där vi avslutar dagen med en lunch på Jungman Jansson.

Från 645 kr/p inkl moms

(I priset ingår båtresa, välkomstfika (kaffe o fralla), lunch på Jungman Janssons, guidning, musikunderhållning.)



Foto: Arne Anderberg